



MILICIENS PARA-COMMANDO EVENTS



V.Z.W.

FALL-OUT



Editie Maart 2025 NR° 12 versie 2.0, verschijnt minstens eenmaal per jaar

N°012 - KANDIDAAT MILICIEN PARA-COMMANDO II



www.mpcevents.be

©2025 MPC EVENTS

83rd European Chapter walk Bihain

Zaterdag morgen om 07 uur smpgens stond Taftje al aan de deur van de chef. Ready to go. Ze reden rond 07u30 richting Vielsalm Bihain een twee uur durende rit. Het was al koud toen ze vertrokken temperaturen waren rond het vriespunt.

In Bihain aangekomen vvoor het -3 en door de aanvallende mist zagen de bomen helemaal wi. Hier en daar lag er ook nog wat sneeuw. Een prachtig wit landschap.

Ze schreven zich in voor de mars en niet veel later vertrokken ze met tapzak en wapen voor de mars. Net voor hun vertrek kwamen ze Ronny en Isabel tegen van Borlo in WOII tenue.

Omdat het maar 12 km was stelde Taftje voor het meeste deel te gaan lopen met rugzak en wapen een speedmars dus. De chef knikte gedwee en bij de eerste passen begon Taftje al te lopen tot aan het eerste kruispunt.

Een opwarmpje. Het bleek mee te vallen. Na de bocht begon de chef ook mee te lopen. Het was koud maar ze warmde vlug op na enkele honderd meter speed mars.

Het was een goetond terrein en de chef stelde voor om in techniek te lopen. Namelijk doorstappen bij de steile stukken bergop en voor de rest lopen in lichte looppas. Na een tweetal kilometer kwamen ze aan bij een bezienswaardigheid, een overblijfsel van de tweede wereld oorlog.

Her en der stonden WOII reenactors en plots zagen ze Frédéric volledig in WOII tenue met zijn M1 geweer.

Naast hem stond een wat oudere man, niet in tenue. Het was Robert, de stichter en organisator van deze mars. Ze praten wat met hem en blijktbaar had hij interesse voor het 80 jarige herdenking WOII om volgend jaar in 2025 tijdens de mars overtuuel een parachute dropping te doen. Eerst kon hij het niet geloven dat het mogelijk zou zijn, maar Taftje en de chef wees hem erop dat het toch een haalbare kaart was. Daarna vervolgden ze hun weg.

Het eerste stuk ging steil bergop en ze marcheerden flink door. Voor hen zagen ze een groep WOII reenactors die in formatie verspreid langs de weg aan beide kanten op een knie zaten met wapen in de slag. Ze liepen er tussendoor. De reenactors keken wat vreemd op toen ze hen zagen voorbij lopen.

Daarna ging het wat bergaf en de chef gaf het bevel voor 'OB DUBBEL'. In volle looppas liepen ze verder en passeerden andere wandelaars. Na een kilometer gaf de chef het teken om te marcheren. De weg was steiler en onverhard met diepe bevroren tractorsporen. Ze kwamen aan een bosrand en liepen het bos in.

Niet veel later begonnen ze weer te lopen door het bos. Af en toe marcheerde ze totdat ze aan de lunch aankwamen na een 6 tal kilometer. Ze liepen door het was 11 uur en ze waren nog geen uur onderweg. Het ging nu dal. Het parcours liep nu voor het algemeen over de openbare weg.

De laatste 4 kilometer ging de weg door de velden totdat ze aan een beekje kwamen. Deze was redelijk diep en het water was koud. Ook lag er prikkeldraad in de beek. De chef besloot toch maar het brugje te nemen en niet door de beek te lopen. De laatste kilometer kwamen eraan. Ze



Pack Until You Drop

Zaterdag 23 maart was onze eerste 'Pack Until You Drop' dag. Zoals elk jaar, een paar maanden voor het sprongseizoen, organiseren we enkel plooidagen.

Dit om het parachute plooiën weer in de vingers te krijgen na de winter maanden. Een viertal Pack Until You Drop dagen waren voorzien om alle leden de kans te geven om de verplichte plooidagen mee te volgen.

De eerste plooidag verliep wat stroef. Gelukkig konden we dit jaar alle plooidagen laten doorgaan in de hangaar te Schaffen van Skydive Flanders. Het najaar en voorjaar was behoorlijk nat met veel regendagen waardoor er onmogelijk kon worden gesprongen.

Het resulteerde in het feit dat het sprongseizoen een paar maand later startte.

Franky had zich voorgenoemd steeds aanwezig te zijn om in te gaan plooiën. Hij had zich namelijk al ingeschreven voor de 80 jarige herdenking van operatie Over Lord WOI in Normandien.

Daar zou hij een viertal sprongen uitvoeren in WOII tenue. Ook zou hij dan zijn parachute zelf moeten plooiën.

Guido, Ludo, de chef en Taftje waren ook steeds present. Alles verliep vlot en na de tweede Pack Until You Drop dag had iedereen het plooiën terug in de vingers.

Op de laatste plooidag waren alle parachutes geplooid en gecheckt klaar voor gebruik.

Het was nu wachten op de eerste sprong van 2024 en blue skys!

Fall Out,
Chef Mil



MPC Events Wing 2024

1. Voorbereiding

Na de Death-ride voor de opening van het toeristisch seizoen Herentals, van Zaterdag 4 mei, volgde de voorbereiding voor het behalen van de MPC Wing.

Frédéric en Quinten hadden zich hiervoor ingeschreven. Stipt om 09u00 arriveerde chef Mil en Taftje aan de hangaar in Schaffen. Wat later volgde Franky en Guido. De plooi tafels werden in de hangaar opgesteld. Er was niemand van de skydivers aanwezig omdat het plein er te nat bij lag.

De chef en Taftje maakte alles gereed om aan de twee kandidaten de nodige uitleg te geven over de parachute en de way of working bij PCV skydive Flanders.

Ondertussen zou Franky verder oefenen met het plooiën voor zijn herdenking sprongen voor de 80^{ste} herdenking WOII in Normandje in juni. Guido zou assisteren bij het op speed brengen van Frédéric en Quinten.

Omstreeks 10 uur arriveerden Frédéric en Quinten op het veld. Tien minuten later startte de uiteenzetting van hoe de MPC Wing te behalen. Er werd informatie gegeven over de structuur van het WIP PCV en BPRA. Hoe het manifest werkt. De werking van MPC Events enz.

Daarna werd over gegaan naar het materiaal die gebruikt wordt voor het springen. Welke parachutes, het kledij enz. Vervolgens werd aandacht over de werking van de parachute de ronde militaire Amerikaanse MC6 (SF-10A).

Nadien volgde de sprong- en plooi oefeningen. Er werd in totaal nog eens 3 maal tien minuten uitleg voor het uitvoeren van de rollingen, de PLF, op de matten.

Eenmaal dat beiden hun rollingen perfect uitgevoerd hadden werd verder gegaan met uitleg hoe op te sturen met de MC6 parachute. Ook werd uitgelegd hoe de reserve te trekken en waarop te letten. Daarna volgde de lunch.

En Franky plooi de ondertussen rustig verder ...

Na de lunch werd de afdalingsprocedure opnieuw uitgelegd met de mogelijke gevaren en wat te doen bij problemen. Ook de gevaren bij de landing en de nodige procedure werden herhaald zoals een boomlanding. De rollingen werden opnieuw uitgevoerd en gecontroleerd of ze goed uitgevoerd werden.

De harnas test werd afgenomen bij iedereen. Uitleg over de DZ werd gegeven. Een korte rondleiding op en rond de DZ.

En Franky plooi de verder ...

Het was al 17u00 ondertussen en al het materiaal werd terug in de wagen geladen. Volgende weekend zou de eerste sprongen plaatsvinden van 2024.

2. Eerste sprongdag

Er was een rustig windje vrijdag 10 mei in Zwartberg toen chef Mil arriveerde rond de middag. Er werd 2 beaufort voorspeld, tussen 6 en 10 knopen, ideaal



HISTORIEK LES 20 KANDIDAAT MILICIE PARA-COMMANDO DEEL II

DEEL 2 : WARTET

BASISOPLEIDING

Zondag 9 september om 22u00 kwam Dirk aan het wachtlokaal van Wartet. Hij greep de wacht en loopt door. Hij volgt de weg naar het lokaal van de Sergeant van week. Hij klopt op de deur. 'BINNEN' wordt er geroepen. Hij gaat binnen en staat in geef acht voor Sergeant Vervalle en zegt luid 'KANDIDAAT PARA-COMMANDO BOUCKAERT TOT UW DIENST SERGEANT !'

De Sergeant kijkt hem aan en grijnst en zegt 'Soldaat Bouckaert, wat heb jij in het weekend gedaan ? Op uw lief gezeten ?'. Waarop Dirk antwoordt 'Nee Sergeant, ik heb geen lief'. De Sergeant antwoordt met 'dan heb ge met uw ... in het zand gespeeld zeker, zie dat je binnen de 10 minuten een paar Cola's en Mars repen voor mij hebt anders heb geen weekend ballen'.

Viug loopt Dirk de slaapzaal binnen. De helft van het peloton was er al. Normaal mochten ze geen burgerkledij of eten, snoep of frisdrank mee naar de kazerne nemen. Een vijftal minuten later staat Dirk terug aan de deur van de Sergeant en klopt. 'BINNEN', roept de Sergeant.

Dirk geef hem de cola, Mars repen en andere snoep en zegt 'NOG IETS TOT UW DIENST SERGEANT ?'. Sergeant Vervalle antwoordt 'NEE en zie maar dat ge in uw bed ligt'.

06u00 maandagmorgen wekken een Waalse Sergeant met groene baret zwiert de deur open van de slaapzaal. Hij was de nieuwe Sergeant van week in Wartet. Hij deed het licht aan en riep luid 'DEBOUT', inspectie op bed'. Soldaat Van Camp had nog een lichtblauwe burger pyjama aan.

De Sergeant keek hem aan en zei 'HE BATHAN', 'Je zit in het leger, geen pyjama voor te slapen'. De dag begon met een inspectie kledij door Sergeant Vervalle. Het ontbijt volgt met een les theorie over vijandelijke voertuigen. Na de middag was er tactiek met oefen granaten (PRAC) gooien. De volgende hindernis werd uitgelegd namelijk de leeuwenkuil.

Daarna de eerste les koordenpiste. Hiervoor werd er een serieuze opwarming gegeven van de buien en armspieren gevolgd door de techniek koordklimmen achter de blokken van de instructie compagnie. Rond 17u00 was er nog een uur drill voorzien voor het peloton.

STROMBEEK BY NIGHT

Het was al donker toen ze naar de blok van de refter gingen als laatste peloton. Na het avondmaal moesten iedereen zijn bottinnen poetsen en kledij in orde maken. Ook peloton 8N



was in hun blok tegenover peloton 9N. Buiten werden de bottinnen gepoetst.

Voor het eerst ontmoeten beide pelotons elkaar. Peloton 8N was al een maand verder in opleiding. Dus werd er verteld wat peloton 9N dit week te wachten stond. Er zou deze avond laat nog een oefening plaatsvinden namelijk de 'Strombeek by night'.

Die nacht Dirk.

Omstreeks 22u00 kwam Sergeant Vervalle de slaapzaal binnen en riep 'Full-ops, binnen 5 minuten buiten'. Iedereen trok vlug zijn smokebroek en smokevest aan. Deed zijn stormgordel aan, nam zijn wapen en tapzak. De pelotonsleider ging buiten staan en begon te tellen 'één, twee, drie ... tien'.

Op de TIEN stond iedereen in peloton met zijn rechterarm gestrekt. Dan liep hij 'HUP' en iedereen liet zijn arm naar beneden. Sergeant Vervalle stond ernaar te kijken en riep 'BOVEN' op de heuvel. De pelotonsleider liep naar de heuvel en begon weer te tellen. Iedereen liep met zijn wapen en tapzak naar hem en ging terug op zijn plaats in het peloton staan. Op de TIEN was iedereen ter plaatse.

Bijkbaar was de Sergeant nog niet tevreden en gaf het bevel aan de pelotonsleider om aan de hindernissen piste te gaan staan en wat vlugger te tellen ...

Het ging nog een paar keer verder. Plots begon de Sergeant te lopen en gaf het bevel hem in kolommen per één te volgen. Hij liep richting Golgotha. Ze volgden hem met pak en zak met wapen in de hand. Hij liep de Golgotha af in het donker. Iedereen volgde. Toen iedereen bevestigd was liep hij richting klooster. Opeens stopte hij naast de weg onder een lamp. Naast de weg lag een beek. Hij gaf aan

de eerst de opdracht om in de beek af te dalen met het wapen boven het hoofd. De rest van het peloton volgde.

Dirk stond ongeveer tot aan zijn middel in het water. Het water was ijskoud. Ze moesten de beek in het donker volgen tot aan het klooster. Een paar honderd meter verder was een klein brugje. Daar kropen ze uit de beek, kletsnat, en gingen op de weg in peloton staan. Op de tel van TIEN was iedereen uit de beek en stond in het peloton.

Daarna begon de Sergeant te lopen richting Wartet, iedereen probeerde hem te volgen. Na een paar kilometer begonnen er een paar af te haken.

Eenmaal terug in de kazerne was het al na middernacht. Hun kleren waren doornat en ze moesten droog zijn tegen de volgende dag.

SCHIETSTAND

De dag erna was het de eerste keer dat ze naar de schietstand gingen. De drill op de schietstand werd uitgelegd. Het was een buitenschietstand met 5 banen van 400 meter. De eerste vijf moesten uit de peloton komen en moesten plaatsnemen voor elke stand met helm op en oordoppen in.

Ze kregen elk een clip met 5 kogels 5,56. Op bevel moesten ze het magazijn van hun wapen laden. Op het volgend bevel moest iedereen in schootstand gaan liggen. Als iedereen klaar was werd het wapen opgespannen en mochten ze op bevel kogel per kogel vuren op het doel van 100m. Naast hun was een scherm. Hierop waren de inslagen te zien en de groeperingen dat ze

Ice Otarie Walk Editie 9

Zaterdag 23 november om 9 uur waren Ludo, Pé en de chef ter plaatse.

Er was de keuze of een mars van 14 km of 20 km, nu gouv was de keuze gemaakt: 20 km. Na het verkrijgen van de kaart werden de tapzakken gefilld en de wapens uitgedeeld. Twee FNC's en een MAG. Omstreeks 9u45 riep Ronny van Borlo 'Instappen'.

Alle deelnemers stapten in de vrachtwagens en ze reden richting Jeuk. Het werd een dropping. Na een klein halfuurtje stopte de vrachtwagens plots. De chef zat achterin de Duitse vrachtwagen samen met nog een achttal Amerikaanse reenactors WOII.

Nadat iedereen was uitgestapt gaf Ronny nog een kort verhaal over wat zich tijdens de oorlog had afgespeeld ivm het verzet.

Daarna ging iedereen op pad. Er stond een koude strakke wind. Het was een graad of 3.

Pé nam de MAG voor zijn rekening, de anderen de FNC's. Tijdens de mars waren er verschillende displays. Ze liepen door de velden en plantages. Het was een golvend terrein. Algauw passeerden ze de halfway point aan de kerk van Mielen.

Ze maakte vlug een pitstop en aten wat. Daarna liepen ze door. Opeens kwamen ze op een weg waar een barricade met slagboom stond. Er stonden twee Amerikaanse soldaten op wacht die HALT riepen. Blijkbaar waren ze de eerste die deze punt hadden bereikt. Vreemd dacht de chef en dit met pak en zak?

Niet veel later kwamen ze aan bij het wachtbekken. Opeens zette de chef het op een lopen, hij wou als eerste terug op de weg zijn. Na een paar bochten kwamen ze aan bij de kerk van Borlo.

Het einde van de tocht was in zicht. Nu al zei Pé verbaast ???

Het was 13u30. Ze legden de wapens in de auto en gingen het Pachthof binnen. Ze nuttigden nog een paar drankjes en rond een uur of 3 reden ze tevreden huiswaarts.

Het was zeker de moeite. Een mars met veel displays langs de weg van zowel de Amerikaans, Duitse als Russische soldaten in een WOII setting.

Tot volgend jaar alvast en een job weill done voor het Pachthof!

Fall Om
Chef Mil

(www.mpc-events.be/gallery/gallery20231123.html)



Klimdag

Op 11 november, wapenstilstand, begaven we ons richting Herentals.

Eindelijk nog eens gaan klimmen aan de toeristentoren dacht Ludo. Het was al geleden van maanden na al de heisa ivm de controle van de Death-Ride was het wel duidelijk dat enkel de leden van MPC Events nog op de toren mogen voor onderhoud klimtechnieken.

Ook Marc VO. was erbij. We hadden hem ontmoet in Borlo. Hij ging zich potentieel lid maken van MPC Events en was een oude bekende van Taftje.

Hij was een gewezen brandweerman. Ook Daniel was van de partij. Omstreeks 13u werden de keelken opgespannen. Eén rappel en 20 meter touwladders.

Het was al een tijdje geleden dat de touwladders werden gedaan, dit was om een kleine recycle van de klimtechnieken. Eerst werd een paar keer de rappel door iedereen uitgevoerd.

Het ging eerst wat stroef om daarna te eindigen met een paar mooie rappels in techniek.

Enkel Ludo en de chef waagde zich aan de touwladders. Het vraagt de juiste techniek voor de touwladders en is ook meer fysiek dan voor een rappel. De chef was verbaasde dat hij vlot naar boven ging op de touwladders zonder al te veel moeite. Raar dacht hij nog.

Eenmaal boven fitte hij zich voor de rappel. Terug beneden was het de beurt aan Ludo voor de touwladders. De chef herhaalde nogmaals de klimtechniek en Ludo klom naar boven.

Ook bij hem ging het vlot. Ondertussen trok de chef en Marc de touwladders trek.

Na nog een paar rappels te hebben gedaan zat de dag er weeral op.

Tijd om de opstelling terug af te bouwen. Ook hier werd vlot gewerkt en na een half uur was alles terug opgeruimd.

De chef was tevreden een zeer geslaagde klimdag.

Fan Out,
Chef Mil





IEDEREEN WAS ONDERLIJZEN
VERZAMELD OP DE DZ. ENKEL JAKO
ONTBRAK NOG ...



LANGZAAM BEGONNEN
LICHT TE WORDEN



Miliciens Para-Commando Events vzw



DEMANDE D'ADHESION

Nom:

Prénom:

Adresse : N° Bp
Code postal :
Commune :
N° Téléphone : Gsm :
*E-mail :
Date de naissance :
Métier :

* N° de matricule :
Unité :
* Compagnie :
* N° Brevet A para :
* N° Brevet A Coa :
* Grade :

Autres brevets :

Et les missions accomplies :

Comment voyez-vous votre tâche au sein de l'association ?

- Travailler (seulement ancien para-commandos) Sympathisant
 Aspirant (reenactor) Erelid
 Autre (spécifier):

Comment voyez-vous votre tâche au sein de l'association ?

Je désire faire parti de la vzw Miliciens Para-Commando Events.

Après accord de ma demande :

Je m'engage:

- A lire les statuts et de les signer en écrivant "LU ET APPROUVE"
- Ainsi que le règlement interne
- La cotisation est de € 20 à verser sur le compte BE37 7360 1445 9128 en mentionnant : "Nom Prénom et cotisation pour l'année"

Formulaire à renvoyer à : contact@mpcevents.be

Info Parachute cursus MPC Events wing

Inleiding

Bij de vzw MPC Events is het mogelijk met statiline ronde militaire parachutes te springen in België en Europa. Momenteel is het enkel mogelijk voor personen die een militaire para A, para B of parajunior brevet hebben behaald in België of Europa. VVP (Vlaamse Verbond Paraclubs) is de vzw waaronder MPC Events springt. In het VVP zijn er drie paraclubs onderworcht : PCV Moorsel, PCV Zwartberg en PCV Schaffen.

MPC Events heeft momenteel toegang tot twee van deze drie paraclubs nl. PCV Schaffen en PCV Zwartberg.

Wat is er nodig

Vooraleer men met een statiline ronde militaire parachute kan springen in België dient men een cursus te volgen voor het behalen van de MPC Events wing. Er wordt gesprongen met de Amerikaanse ronde militaire parachute de MC6 / SF10A. Deze parachutes zijn bestuurbaar.

Wat is er nodig :

- Lid zijn van MPC Events vzw (20 euro)
- Militaire Para A, B of parajunior brevet België of Europa
- Aantal uitgevoerde sprongen met statiline ronde militaire parachute en datum laatste sprong
- Medische attest VVP (dokter)
- Cursus MPC Events wing 4 sprongen (500 euro)

Cursus MPC Events Wing

Vooraleer men kan springen met de MC6 parachute dient men een cursus te volgen bij MPC Events voor het behalen van de MPC Events wing. Deze cursus bevat de volgende onderdelen:

- Introductie
- Werking MC6
- Fitting MC6
- Harnastest
- Sturing MC6
- Rollingen
- DZ drill
- Gevaaren
- Vliegtuig drill
- Plooiën ?
- Vier parachute sprongen MC6 / SF10A (1 Jaar geldig)

Onderhoudssprongen

Een jaar nadat men de MPC Events wing heeft behaald kan men steeds bij MPC Events springen en dit ook op diverse evenementen in binnen en buitenland. Jaarlijks dienen de volgende zaken in orde te zijn :

- Lidgeld MPC Events vzw (20 euro)
- Medische attest VVP (dokter)
- Verzekering VVP (220 euro)
- Harnastest

Kosten per sprong :

- Huur parachute (20 euro)
- Huur plooiën ? (40 euro)
- Vliegtuig (21,50 euro prijs van PCV)

Slot

MPC Events biedt jaarlijks genoeg mogelijkheden om minstens vier onderhoudssprongen uit te voeren.

Daarnaast is er ook de optie om op herdenkingsevenementen van WOII en op andere evenementen te springen in België en Europa. Het militaire karakter zal steeds aanwezig zijn dit in analogie met de statuten van onze vzw MPC Events.

Extra info via contact@mpcevents.be



©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

©2025 MPC EVENTS

